

CENTRALE STUDIE

6 MEI 2025

Inloop en koffie vanaf 19:45, aanvang 20:00

SPREKER: JOHAN SCHEP

Op mijn 21e vertrok ik van huis om de wereld te verkennen. Tijdens mijn reis door Israël vond ik na vier maanden mijn Bijbeltje terug in mijn rugzak. Het lezen daarvan bracht mij tot persoonlijk geloof in de Heere Jezus en volledige overgave aan Hem. Dat is inmiddels 52 jaar geleden, en ik kan met vreugde zeggen: het was de beste keuze die ik ooit gemaakt heb. Zoals bij Daniël (1:8) begon het ook bij mij, diep van binnen, in mijn hart.

THEMA: STA OP, ZOALS DANIËL

Daniël was 17 toen hij zijn hart gaf aan God, niet wetend dat hij 90 zou worden en zo krachtig gebruikt zou worden.

Zonder Daniël hadden we zijn drie vrienden niet leren kennen (Daniël 3:17-19), en hadden we het diepe effect van gebed misschien niet zo duidelijk gezien. God liet hem zelfs een boek schrijven in de Bijbel.

Hij was trouw in het kleine, en kreeg meer toevertrouwd.

Hij deed geen water bij de wijn en de Heere was met hem.

Met vreugde zal ik u of jullie dienen met Daniels gebedsleven. Hopelijk zien wij elkaar dan!

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Bob de Raadt - Sofie Achterberg - René Verhoeks

Heeft u vragen? Of wilt u graag meer informatie? Mail dan naar: reneverhoeks@ziggo.nl



 Johan Schep

VEG De Ark - Kennelweg 14, Gorinchem

VOLGENDE AVOND OP: 27 MEI 2025 MET JOHAN SCHEP